

## Paasverhaal 2023



Leve het veganisme

Er ontstond langzaam maar zeker opschudding in het woud en de omliggende landerijen.



In de gemeenschap was plotseling de beweging ontstaan om iets te doen voor het veganisme en tegen het gruwelijk afslachten van dieren.

De mieren stelden voor om met miljoenen te demonstreren, Dat deden ze ook heel groot met de linkerschoen aan de rechervoet en de rechterschoen aan de linkervoet . Het werd een pijnlijke demonstratie die maar kort duurde.

De eekhoorns riepen op tot staking, de kikkers tot een lawaaiconcert. De raaf en de uil



De raaf en de uil

kwamen in vergadering bijeen, maar ze waren het nooit eens. Uiteindelijk kwam er een kwetsbare coalitie tot stand en werd er een geweldig plan gepresenteerd.

Alle dieren stuurden twee vertegenwoordigers naar de eendenpoel van Abelstok.



Op een februarimorgen zaten ze daar bijeen, na veel vijven en zessen zelfs zevenen. De eekhoorn genaamd:



Joris Ekenstein

kreeg van de raaf toestemming om de verzameling toe te spreken. Hij pleitte voor een dierlijk product om mee te beginnen, en de conclusie was dat er met eieren gestart zou worden.



Meneer Tuut en mevrouw Hahn waren tegen maar de aanwezigen beschuldigden hen ervan te profiteren van het internationaal grootkapitaal van voedselconcerns. Een deel van de aanwezigen begon de Internationale te zingen, maar de uil riep de aanwezigen tot de orde. De afgevaardigden van de kippen dropen kopschuddend af. Er werd besloten dat er een voorzitter, president, gevolmachtigde en secretaris of zoiets moest komen.

Er ontstond een discussie over wie de beste kandidaat zou zijn.

De specht stelde zichzelf voor, omdat hij de hardste kop had, de meeuw omdat hij al stormen had doorstaan en de ooievaar omdat geen berg hem te hoog was. De eekhoorn zei dat hij de hardste noten kraakte. Er werd gestemd, en de specht



Imre Harkály werd gekozen als leider.

Er werd een onderzoek gestart naar een goede vervanger voor paaseieren, en binnen enkele dagen lag er een plan op tafel om zaden te verzamelen en bomen te planten voor kleiperen. Waarom kleiperen. Uit onderzoek bij verschillende pomologen (mensen die pretenderen verstand van fruit te hebben) was gebleken dat kleiperen zeker tot de Pasen bewaard kunnen blijven. Voor het kweken is geen mest nodig en de boom kan goed tegen droogte.

De wasbeer Rusty kreeg de opdracht om het plan uit te werken, en hij stelde voor om het plan te heroverwegen op basis van de feiten. De feiten waren: met Pasen worden er door 20 miljoen mensen 100 miljoen eieren gegeten. Dat zijn er dus 100 miljoen kleiperen nodig, en een peertje weegt 100 gram of minder, dus zijn er 100 duizend bomen nodig. Tien duizend hectare hoogstam. Een kwart van de NOP.

Helaas werd Rusty's suggestie niet goed ontvangen, en er ontstond kritiek op social media. Teksten die er nog nooit eerder op hadden gestaan. De hele wasberen populatie dreigde de klos te worden. Uiteindelijk vluchtte Rusty met zijn gezin naar Libanon, waar hij tegen de vrouw zei: "Hier komt ons niemand achterna."

De voorstanders van het gebruik van dierlijke producten bleven bij hun opvatting, terwijl de tegenstanders keken naar het lawaai. De voorstanders van het gebruik van eieren begonnen zich te bewapenen. Plotseling klom een heel klein stemmetje op een paal en kreeg de



microfoon. Hij riep ik ben *Forficula auricularia*, oftewel de oorwurm. "Wij wonen in de fruitbomen en hebben het zwaardrecht," zei hij. "We worden gestimuleerd om alle rupsen van de wintervlinder en bladluizen op te eten. Zonder ons ingrijpen komt er geen peertje aan de boom. Dus indirect leven de peren bij het eten van dieren."

Het lawaai tijdens de vergadering nam gevaarlijke vormen aan. Plotseling riep meneer Tuut de haan: "Kukeleku, kukeleku!" Hij zwaaide met een groot papier en zei: "Ik heb hier een notariële getuigenis van vele familieleden in de gevangenis. Zij hebben geen bezwaar tegen het leggen van eieren.. Hun levensomstandigheden zijn de laatste jaren verbeterd. Bovendien is het nu al maart en liggen de eieren al in de winkels.



Voordat jullie zoveel kleiperen kunnen leveren, zijn we 15 jaar verder."

De voorstanders dropen af.

Men vervloekte het gras deed een plas en alles bleef zoals het was . En altijd geweest was . Met Pasen lagen er gewoon eieren op de tafel.



De paashaas was wel onder beveiliging gezet en hier en daar hing nog een spandoek met:

Een konijn die met Pasen het haasje is, is nooit grappig.

